

# Hvorfor drikker Jeppe på 17 så meget...?

*Danske unge mellem 16 og 22 år har europæisk rekord i alkoholforbrug. Men det er ikke kun de unges alkoholforbrug der er alarmerende, også deres forbrug af andre rusmidler, som hash og narkotiske stoffer, er stigende*

*Unge og rusmidler. Ungdomsforskning, årg. 2, nr. 4 – dec. 2003.*

*Redaktør Niels Henrik M. Hansen. Center for Ungdomsforskning Roskilde Universitetscenter, 52 sider, 25 kr. i løssalg.*

*Af Nina Espegård Hassel*

Dette nummer af *Ungdomsforskning* med titlen *Unge og Rusmidler* sætter fokus på, hvorfor unge har så højt et forbrug af rusmidler. De forskellige artikler i *Unge og rusmidler* omhandler både de unges forbrug af alkohol og illegale rusmidler. De forskellige artikelforfattere søger ikke at give et definitivt svar på, hvorfor danske unge bruger rusmidler, men forsøger, med udgangspunkt i interview med unge rusmiddelforbrugere, at diskutere årsagerne til de unges forbrug. Herved fremlægger forfatterne nogle bud på de motiver, der eventuelt kan ligge bag de unges brug af rusmidler, og hvilke tendenser brugen af rusmidler kan være et udtryk for.

## Den danske alkoholkultur

Niels-Henrik M. Hansen fremhæver i artiklen "Fucking fed ferie", at de unges alkoholforbrug ikke er adskilt fra resten af befolkningens. Alkoholforbruget blandt de unge er i høj grad en afspejling af de voksnes forbrug og alkoholkultur. Og netop denne alkoholkultur kan være fremmede for de unges forbrug, eftersom alkohol primært har positive konnotationer. Spørgsmålet om de unges høje alkoholforbrug kan også ses som et udtryk for, at den unge generation er blevet så individualiseret, at de ikke har noget fælles grundlag at bygge deres sociale interaktion på. De unge baserer deres sociale samvær på en fælles rusoplevelse.

## Mændene værst

Cand. scient. Per Alsøe, der er dokumentationskoordinator for Center for Ungdomsforskning, fremlægger i artiklen "Er det blevet værre?" statistiske oplysninger om unges brug af rusmidler og sætter disse ind i en historisk kontekst for derved at se, om forbruget er faldet eller steget inden for de seneste år. Det viser sig, at forbruget, især blandt de unge mænd, er steget markant op gennem 1990'erne. Men de unge er i dag er dog lidt ældre end tidligere, når de drikker alkohol første gang. Med hensyn til forbrug af andre rusmidler nævner Per Alsøe blandt andet hashrygning. Her har flere mænd end kvinder prøvet at ryge hash, og der er sket en stigning i andelen af unge, der siden midten af 1990'erne har brugt hash som et rusmiddel. Altså er udviklingen gået i retning af det værre – især blandt unge mænd – konkluderer Per Alsøe.

## Den rekreative stofbruger

Cand.scient.soc. Anne-Stina Sørensen diskuterer i artiklen "Stofkulturer i ungdomskulturen" unges forbrug af illegale rusmidler. Anne-Stina Sørensen mener, at de unges forbrug af illegale rusmidler skal forstås på baggrund af brugernes konstruktion af rusen som noget adorabelt. En informant udtaler, at han søgte efter sandhed og lykke ved hjælp af kemiske stoffer. Denne søgen efter sandhed og lykke kan være en konsekvens af den stigende individualisme i samfundet. Man søger efter lykken og er selv herre over de valg, der skal træffes for at finde denne lykke.

Socialantropolog Johanne Korsdal Sørensen diskuterer ligeledes bevæggrundene for unges brug af rusmidler. Hun tager udgangspunkt i *rave*-kulturen, hvor unge bruger ecstasy som katalysator for at dyrke sig selv og nyde oplevelsen af fællesskab i en social sammenhæng, hvor ingen forventer andet, end at man deltager i *rave*. Interessant ved disse to artikler om den rekreative stofmisbruger er, at de to forfattere ikke er enige om, hvad den rekreative stofbruger forsøger at opnå ved sit forbrug. Anne-Stine Sørensen mener at der er tale om en hedonistisk søgen efter lykke og sandhed. Johanne Korsdal, derimod, mener, at de unge søger efter en eller anden form for fællesskabsfølelse. Uanset hvilken udlægning af de unges motiver bag forbruget af rusmidler der er den rigtige, så virker fraværet af sociale relationer, ud over rusmiddelbaserede fællesskaber, slående i begge artikler. Spørgsmålet om hvorvidt det er ensomhed, der i sidste ende får de unge til at bruge rusmidler, er meget nærliggende at stille.

## Opgør med de unges alkoholkultur

I artiklen "Alkohol skaber kontakten i byens natteliv" spørger freelancejournalist Michael Voss, hvad alkohol betyder for unge menneskers indbyrdes relationer. Svaret er, at alkohol er afgørende for de unges sociale liv og er det middel, der danner grundlaget for de unges sociale kontakter. Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ser i artiklen "Unge og rusmidler" med stor alvor på udviklingen i de unges forbrug af rusmidler. Han opfordrer til, at der en gang for alle gøres op med alkoholkulturen blandt de unge. Forældre, uddannelsessystemet og andre, der har berøringsflade med de unge, skal deltage i dette opgør. Yderligere præsenterer han en række tiltag og konkrete initiativer som fx projektet "Bedre sundhed", hvor kommunerne opfordres til at udnytte de muligheder, de har for at opstille specielle betingelser ved tildelingen af alkoholbevillinger.

Om begrænsninger af udsænkingssteder for unge under 18 år vil gøre op med den herskende alkoholkultur kan efter læsning af alle de foregående artikler dog virke tvivlsomt. For selvom artiklerne er vidt forskellige i deres udsyn og ikke giver et entydigt svar på, hvor de unge bruger rusmidler, så er alle alligevel enige om, at rusmidler er en central del af de unges tilværelse. En tilværelse, hvor rusmidler måske bruges til at dække over de krav og ønsker, unge hver dag søger at opnå.

*Nina Espegård Hassel er stud.mag. i europastudier.*