

Islam, sex og politik

Carsten Fenger-Grøn og Malene Grøndahl har skrevet en lettilgængelig og meget anvendelig bog om muslimsk mangfoldighed set med danske øjne

Carsten Fenger-Grøn og Malene Grøndahl: Muslim. Otte kvinder fortæller om forholdet til Gud og mennesker. Hans Reitzels Forlag, København 2002. 304 s. 275 kr.

Af Marianne Rasmussen

Islam er én ting, muslimer er langt flere. Det er udgangspunktet for idehistoriestuderende Carsten Fenger-Grøn og journaliststuderende Malene Grøndahl, der i deres bog *Muslim. Otte kvinder fortæller om forholdet til Gud og mennesker* ønsker at lade muslimers mangfoldighed komme til orde. Og det lykkes dem ganske godt.

Bogen handler, skriver forfatterne i indledningen, både om islam og om muslimer. Islam kan man som religion sige forholdsvis klare ting om. Muslimer, derimod, er som mennesker, der føler, tænker og handler, ikke en nær så klar kategori. Muslimer må man møde.



Fenger-Grøn og Grøndahl ligger dermed på linje med Islamisk-Kristent Studieceter - det handler om at mødes, ansigt til ansigt – og centeret og dets medarbejdere takkes da også for inspiration til projektet.

Den ene røde tråd gennem bogen er altså muslimers mangfoldighed. Den anden er, at denne mangfoldighed ses med danske øjne. I bogens introduktion til islam er begge røde tråde meget synlige: "Introduktion til islam" lægger op til en præsentation af religionen, af det fælles, men det er de forskellige tolkninger, der bliver vægtet. Fælles er de fem søjler: trosbekendelsen, bønnen, fasten, almessen og pilgrimsrejsen, forskellig er

sunni- og shiaislam, og mangfoldig er islam i afsnittet "Kultur og islam". Verden over er islam farvet af den kultur, der er på stedet; derfor er f.eks. omskæring af kvinder en del af islam i nogle dele af verden og absolut ikke i andre.

Det danske (vestlige, kristne) blik bliver tydeligt i afsnittene om kristendom og islam og om nogle af de områder, hvor vi i en dansk sammenhæng finder islam meget fremmedartet: Politik og islam, menneskerettigheder og islam, kvinder og islam.

Kvinder fra forskellige lande

Tyngden i bogen er otte interview med yngre muslimske kvinder fra forskellige lande, nemlig Storbritannien, Indien, Iran, Bosnien, Danmark, Syrien, Indonesien og Tunesien. De er udvalgt sådan, skriver forfatterne, at de belyser noget, vi opfatter som karakteristiske træk i deres hjemland, men de repræsenterer ikke en typisk eller en gennemsnitlig muslim fra det pågældende land. En sådan findes som bekendt ikke.

Hvert interview indledes med et afsnit om islams fremkomst, udvikling og betydning i det pågældende land. Sammen med bogens afsluttende oversigter (ordforklaringer, litteraturliste samt website- og foreningsliste) er det med til at gøre bogen meget anvendelig i studie- og undervisningssammenhæng.

Den danske dagsorden er taget med rundt i verden. Det er nogle af de spørgsmål, der ofte rejses i en dansk sammenhæng, der bliver stillet i de otte interview – derfor (?) fylder sex og politik ganske meget.

Spørgsmålene er dog frem for alt rettet til den enkelte kvinde. Indiske Fahmeeda svarer på, hvorfor hun tror, at Gud ønsker, at hun går i burka. Danske Camilla taler om sin konvertering. Palæstinensisk-syriske Aysha forholder sig til muligheden for sharia-lovgivning i dag.

Muslim. Otte kvinder fortæller om forholdet til Gud og mennesker er sympatisk i sit anliggende og pædagogisk i sin form. Inden for sine afstukne rammer får den mine varmeste anbefalinger.

Marianne Rasmussen er cand.theol. og seminarieadjunkt.